

Kom, gezegende van mijn vader en ontvang het Rijk.
(Mt 25, 34)



TOT VROME NAGEDACHTENIS

aan de Heer

CHARLES, ALBERT DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

ELODIE MEERSCHAUT

geboren te Zegelsem op 3 januari 1895 en overleden te Oudenaarde op 12 augustus 1980, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken.

Lid van de bond van de gepensioneerden.

Daags na Maria-ten-hemel-opgenomen nemen wij kristelijk afscheid van deze gelovige mens.

Heel zijn lange leven was gegrondvest op de tradities van een kristelijke en kerkelijke thuis. Met het cement der echtelijke liefde bouwde vader een huis voor een warm nestje en kroostrijke thuis. De tekst naast de schouw „Wie werkt voor vrouw en kind en wordt door hen bemind : 't is Vader" was in werkelijkheid geen leugen. Het beeld van deze beminnelijke man zal voortleven in de gedachtenis van zijn dankbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familieleden om zijn hard en onverpoosd werken vooral in bouw en hout, winter en zomer. Allen die door Charles werden geholpen, zelfs op latere leeftijd, hielden ook van zijn ijverig werk, zijn gepresteerde werk.

Moge God, die hem nu geroepen heeft op hoge leeftijd, hem genadig opnemen omwille van zijn nederige diensten en moge Hij hem de vrede schenken, die hij van alle eeuwigheid aan al zijn trouwe kinderen heeft toegezegd.

Geliefden, op de eerste plaats mijn goede echtgenote, dank om ons echt samenleven en wederkerig gedragen zorgen. En gij mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, draagt allen samen voorts de lasten van elkander om de wet der liefde te vervullen. Dank om de vele bezoeken en verzorging. Laten wij verbonden blijven met elkaar in de Heer ; in het bijzonder reken ik op uw gebeden.

Beste broer en zusters, zoals altijd heb ik op u mogen steunen, onze sterke familiebanden hebt gij in ere gehouden, samen met mijn kinderen ben ik U zeer dankbaar want ook in mijn laatste strijd hebt gij mij bijgestaan.

Schoonbroeders, schoonzusters, familieleden en mijn talrijke vrienden, voor mij is dit aardse leven voorbij, mijn ziel verlangt verlossing bij de Heer, gedenkt mij, bidt voor mij.

Maria-ten-hemel-opgenomen, bid voor ons.

Mevr. Charles DE CUBBER - MEERSCHAUT Elodie ;

Georges en Anna DE CUBBER-HAESEBROEK,
kinderen en kleinkind,

Frans en Marie DE CUBBER-VAN DER DONCKT,

Paul en Maria DE CUBBER-DE STAERCKE,
kinderen en kleinkinderen,

Gerard en Cectle DE BLEECKERE-DE CUBBER,
kinderen en kleinkinderen,

André en Juliette DE CUBBER-BAESKENS
en kinderen ;

De families DE CUBBER, MEERSCHAUT,
DE RUYVER, KWEMBEKE ;

danken u.