

Heer, wij danken U oprecht en dankbaar omdat U ons zulk een moeder hebt gegeven en omdat wij haar zolang hebben mogen behouden.



HEER IN UW GOEDHEID GEEF EEUWIGE  
RUST EN VERHEERLIJKT LEVEN AAN  
MEVROUW

## Clemence DECUBBER

weduwe van de Heer  
Remi VAN MAELDERGEM

Geboren te Vloesberg-Hutte op 19 januari 1881 en vroom en kristelijk naar de Heer gegaan op 17 april 1975, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de pauselijke zegen.  
Zij was lid van de K.V.L.V.

Wij allen hopen oud te worden, maar vrezen de problemen van de ouderdom, die nooit alléén komen omdat, zoals Goethe schrijft: "het een kunst is de ouderdom met liefde en geduld te dragen"....

Zo is ons moeder en deze goed bekende vrouw in de gezegende ouderdom van 94 jaar, rustig dankbaar en gelaten, als de oudste van de parochie van ons heengegaan. De dood sloot haar leven rijk in dagen en rijk aan verdiensten af.

Onze dierbare afgestorvene Clemence heeft zeker de kunst verstaan om oud te worden. Met een jong hart, spraakzaam en zonder veel problemen, is zij gegroeid dag aan dag in de warme gezelligheid van haar huiskring en de laatste jaren als bekroning bij haar dochter en haar gezin, waar zij genoot van alle goede dingen vol toewijding en zorg. Zij waardeerde en was fier op haar hoge ouderdom en wist er dank om te zeggen, spijs de kwalen die de oude dag vergezellen.

Met moederlijke toewijding heeft zij zich ingezet om haar kinderen in eer en deugd op te voeden. Haar moederhart borg de onuitputtelijke bron van geluk, liefde en troost. Zij was de steun en de opbeurende kracht van haar goede en getrouwe echtgenoot. Zij heeft haar vroom en kristelijk geloof in haar leven ontwikkeld en gevoed door gebed en eucharistie. Zij had ook een open oog en hart voor al haar medemenssen, altijd vriendelijk en joviaal.

Mijn goede en beste dochter en familie, naast God heb ik zoveel te danken aan U voor al uw liefdevolle zorgen, ik blijf U allen dankbaar over de grenzen van de dood heen. God zegene en beware U allen tot in lengte van dagen. Bid voor mij.

Gezongen mis vw. K.V.L.V. op 7 mei 1975 te 19 u.

NAMIS op zondag 11 mei te 10 u.

De families DECUBBER, DUBOIS,  
VAN MAELDERGEM en VANDERWULST,  
danken voor uw blijken van kristelijke  
deelneming.

Uitg. S. Gijsselincx, Brakel-Oprakel