

« Zie, als je mij liefhebt, wees er dan blij om dat ik naar de Vader ga.»
(Joh. 14, 28)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clemence, Hortense De Cubber

echtgenote van Maurice ALLIET,

geboren te Oprakel op 16 december 1895 en godvruchtig overleden te Maarkedal-Nukerke in de verpleeginstelling « Home Samaritaan » op 30 december 1980, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Vele goede wensen worden gewisseld op Kerstmis en Nieuwjaarsdag: wensen van geluk, gezondheid en vrede, wensen van Heil en Zegen op ons aller wegen. Voor de dierbare afgestorvene werd het na een lang, eenvoudig en verdienstvol leven een afscheid van de tijd en niet van het leven, want ze is nu van alle aardse boeien verlost, voor eeuwig volgens de vreugdevolle boodschap, die het Kerstekind ons bracht, en waarin zij ten volle geloofde, nu opgenomen in Gods liefde en eeuwig leven.

Zo is deze dierbare overleden vrouw en moeder, eenvoudig en oprecht van hart, werkzaam en vlijtig, zolang de krachten het haar toelieten vredelievend en minzaam voor iedereen, vroom en zorgzaam door het leven gegaan. Zowel in voorspoed als in tegenspoed, bleef zij sterk door haar dagelijks gebed, door haar vertrouwen op Gods voorzienigheid en vooral op Onze Lieve

Vrouw van altijddurende bijstand, met een vertrouwen, waar ze haar leven lang dankbaar voor bleef.

Mijn dierbare vrouw, geliefde moeder en grootmoeder, wij danken U oprecht naast God, voor al de weldaden die zo mild en ruim straalden uit uw leven. Wij zullen uw beeld van diep geloof, van ongemeten goedheid, liefde en toegewijde zorgen niet vergeten en U dankbaar blijven gedenken in onze gebeden. Moge U nu door Gods Barmhartigheid in vrede rusten, in Gods eeuwig licht van het hemels Vaderhuis.

Familie, kennissen en allen die mij zo liefdevol verpleegd hebben, mijn beste dank. Wij zeggen geen vaarwel, maar tot weerziens bij de Heer.

Namis: zondag 18 januari 1981 om 10 uur.

De families DE CUBBER, HOEBEKE, ALLIET,
VERCOUILLIE, WILLEMYNS,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselincq, Oprakel