

+

Dankbaar aandenken aan
de Heer

Clery DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw
GABRIELLE SPITAEELS.

Geboren te Parike op 31 mei 1912 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 27 maart 1991, voorzien van de HH.
Sakramenten « in extremis ».

Gewezen Voorzitter Boerengilde Everbeek
Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

*Je was een landman in hart en ziel
verbonden met de grond.
Dankbaar omdat met elke nieuwe lente
telkens het wonder openbarstte
in al zijn geuren- en kleurenpracht.*

*Je moestuin was je paradijs op aarde.
Het zal er nu stil zijn, heel stil,
alleen de vogels zullen er nog zingen.
Stil in de boomgaard vol bloesems
waar alle bomen van je spreken.*

*Je was zo trots op je werk.
Met inzet en met volle kracht
als van een dampend boerenpaard,
je stille kameraad van gisteren
waarover je met zoveel heimwee sprak.*

*Vader, grootvader,
we zullen je helpende handen missen
als een essen tand aan een houten hark.
Je gouden raadgevingen,
de gulheid van je sappige levenswijsbeden.*

*We zullen je missen naast moeder,
zij, die 24 uur op 24 uur naast je stond,
die ijzersterk,
nooit afgevend
de stormwinden van het leven trotseerde.*

*'t Is hard te sterven
als de lente komt,
maar heb geen nood,
we weten het zeker :
je gaat in vrede naar Gods eeuwige tuinen.*

De families De Cubber, De Nauw,
Spitaels, Ockerman,

danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.

Namis : zondag 23 juni om 10.30 uur.

Rouwleiding Pitæraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel

