

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

**Constance - Marie - Hélène
D E C U B B E R**

echtgenote van de Heer
Hubert RITICO,

geboren te Brakel op 30 april 1920 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 21 december 1975,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Niemand weet het leed dat anderen dragen.
Elkeen denkt aan 't zijne... gaat voorbij aan
de andere. Niettemin is deze wereld een
tranendal, waarin wij, over de toppen heen,
de zon ontwaren van Gods heerlijkheid.

Met Christus gaan wij erheen. Dit is de
kristelijke boodschap waarin onze dierbare
geloofde.

God, gij neemt het leven niet van ons af.
Gij maakt het nieuw : dat geloven wij op
Uw woord. Gij zijt de schepper van hemel
en aarde. Verenig ons in uw Rijk van liefde
opdat wij voor altijd leven mogen in de
vreugde van uw heerlijkheid.

De families DE CUBBER, RITICO, GOSSEYE,
VAN HOOLANDT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukk. De Ruyver - Brakel