

Geloofd zij Jezus-Christus



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Emiel Leon DE CUBBER

echtgenoot van

Anna Van Waeyenberge

geboren te St. Maria-Lierde den 13 September 1923
en godvruchtig overleden te St. Maria-Oudenhove,
den 15 Maart 1948.

gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Mijn vroegtijdig afsterven weze voor allen een
heilzame vermaning. Wees altijd bereid om voor
den Heer te verschijnen omdat de dood u verrassen
kan ten allen tijde.

De duurzame overledene was een oprecht en
vroom kristen, eenvoudig en rotsvast in zijn geloof,
God en zijn Kerk beminneend, vol taaië werkzaam-
heid en bezorgdheid.

Wij buigen het hoofd Heer, voor uw opperste
schikkingen, doch wij smeken U, aanhoor onze bede
en stort over die duurzame ziel al het geluk dat gij
ons ontneemt.

In de bloei der jaren zag hij zijn krachten on-
dermijnt door een smartelijke ziekte: noch de kunst
der geneesheren, noch de liefdevolle zorgen van
hen die hem omgaven, noch de vurige gebeden
konden den Anna zijner ziekte tegenhouden. Met
volle onderwerping aanvaardde hij de beslissingen
der goddelijke Voorzienigheid.

Teerdeliefde Echtgenote, duurzame Ouders, dat
het offer van heden u niet teneersla; heft uw ogen
ten hemel, daar zal ik u door mijn gebeden honderd-
voudig terugschikken wat gij voor mij gedaan hebt
Daar zullen wij elkander weerzien om nooit meer
gescheiden te worden.

Bid de 4 akten.



De familiën DE CUBBER
en VAN WAEYENBERGE

danken U om
Uwe blijken
van kristelijke deelneming

Jouris Braweys Aelbrouckstr, Sottegem