

" Gedenk o mens, dat ge van stof zijt,
en tot stof zult wederkeren..."



Dit weze een vroom aandenken aan

MEVROUW

Emma DE CUBBER

weduwe van Richard DE VLEESCHOUWER

geboren te Elst op 1 september 1904
en godvruchtig overleden in het rustoord
"Najaarszon" te Brakel op 28 februari 1996,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families :

**DE CUBBER - DE VLEESCHOUWER -
VAN WAMBEKE - VAN DEN DRIESSCHE**
danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis op zaterdag 23 maart 1996 om 17 uur in
het rustoord "Najaarszon" te Brakel.

Mijn levenspad was niet altijd met bloemen
afgezoomd. In 't zweet van 't dagelijks werk
heb ik mijn brood geëten. Geen goud en
zilver heb ik vergaard, ik vond mijn rijkdom
in mijn gezin: 't Geluk van de mijnen was
ook mijn vreugde. Ik deed mijn best, God
deed de rest.

Het leven brokkelt stilaan af: Het wordt een
voortdurend afscheid nemen. De een wat
vroeger, de ander daarna: Pijnlijk verlies
van een kind, dat je niet kan vergeten. Af-
scheid van een goeie man... Vaarwel aan
een dorp waar je ingeworteld waart... De
"Najaarszon" zien opgaan op het eind van
je dagen... Voortaan, achter het raam, met
je blik naar buiten en met je gedachten bij
vroeger, te Elst. Je stond al maanden klaar
om te gaan, want alles was volbracht.

Dank je, Laurent, om uw trouwe aandacht,
om uw dagelijks over-en-weertje, om de
innige uren van vreugde die u me schonk.
Het gaf kleur aan mijn dag en zin aan mijn
leven.

Moge mijn zegen u verder begeleiden.