

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. (O.V.)



In de vrede van Kristus ruste de ziel van

DE HEER

Firmin, Adelson DECUBBER

weduwnaar van Mevrouw

Marguerite MANNIJT,

geboren te Oprakel op 27 september 1911
en er overleden op 17 november 1976.

Bij deze harde slag krimpt ons hart ineen van droefheid, nu onze familie getroffen wordt door het tragisch heengaan van vader. Na maandenlang kwijnen en spijs de beste zorgen en toewijding komt deze beproeving zo zwaar aan en zijn wij geneigd te klagen : « Och God waarom »? Met een gebroken hart knielen wij deemoedig neer voor Zijn Goddelijke Wil en betrouwend op Zijn oneindige goedheid bidden wij : « Uw Wil geschiede » boven al wat de mens voor heeft in het leven.

Wij bulgen voor de ondoorgrodelijke beschikkingen van God en vragen om troost en steun bij elkaar en wij dragen in ons hart de vele en goede herinneringen die van hem zijn uitgegaan. Door de natuur begiftigd met een goed karakter, werkzaam en beminnelijk, die voor vrouw en kinderen, in

hun geluk en vooruitgang zijn geluk en fierheid vond, hij heeft waarlijk voor de zijnen geleefd en gewerkt om hen welstand te bezorgen. Verborgten verdriet, tegenslag, dat voorkomt in ieder mensenleven, eenzaamheid, hebben zijn sterke gezondheid ondermijnd, tot hij het niet meer aankon. Wat hij op aarde niet gevonden heeft, geve de Heer hem, de eeuwige rust en blijvend geluk, bij al deze die ons zijn voorgegaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vader is nu plots heengegaan. Beseft het leed dat ik in stilte heb gedragen en niet verder aankon. Levend meen ik voor U allen mijn plicht te hebben gedaan. Vergeet mij niet in uw gebed, alsook uw goede moeder niet, die ik ben gaan vervoegen. Bouwt verder en werkt moedig voort voor uw geluk en dat van uw kinderen. Eens vinden wij elkaar terug bij de Heer.

Geachte familieleden en vrienden, dank voor uw genegenheid en vriendschap. Bidt voor mij.

Namis : zondag 5 december te 10 uur.

De families DECUBBER, MODDE, MANNIJT, MAES,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijselink, Oprakel