

Wij bidden in deze Eucharistieviering, dat we steeds Gods wil mogen aanvaarden.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**FLORA DECUBBER**

**echtgenote van de Heer Robert DE VOS,**

geboren te Opbrakel op 24 maart 1925 en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel op 24 december 1983, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Bij het inluiden van deze vredevolle Kerstdagen was in de ogen van God, heel wat vroegtijdig haar taak voleind, de lijdensweg ten einde...

God, onze Vader, in ons verdriet om het heengaan van deze ingoede vrouw en moeder, richten we onze ogen tot U, onze Verlosser. Gij zijt ons voorgegaan doorheen lijden en dood naar de verrijzenis. Voor alle gelovigen geeft Gij ons de zekerheid dat moeder zal verrijzen en leven in eeuwigheid.

Voor haar schoon en offervardig leven, geweven in diepe vreugde en zware be-

proevingen, om haar niets ontziende moederlijke en grootmoederlijke bezorgdheid en toegewijde dienstbaarheid voor haar bejaarde schoonmoeder, blijven we haar en God volkomen dankbaar.

Haar vriendelijke hulpvaardigheid en allesgevende goedheid, straalden in haar leven.

Ook lijden en beproeving kan een weg zijn naar God toe, een weg naar elkaar, zonder verbitterd te worden, dat geeft ons het geloof en het vertrouwen, dat God alles eenmaal ten goede keert.

Afscheid nemen van moeder doet ons pijn. Moge allen die haar dierbaar zijn en aan wie ze zoveel te danken hebben, haar gedachtenis in ere houden en voor haar bid-den dat de Heer haar rust en vrede schenke.

Namis : zondag 15 januari 1984 om 10 uur.

De families

DECUBBER, GIJSELINCK,  
DE VOS, DANTON,

danken U.

---

Begravenissen RAOUL, Marktplein, Brakel  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel