

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

FRANCIES DE CUBBER

weduwenaar van Mevrouw

MATHILDE D'HAEYER

geboren te Nederbrakel de 14 Augustus 1856, en
aldaar godvruchtig overleden de 19 Januari 1954.
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Lid van de Bond van 't H. Hart, van de
H. Franciscus-Xaverius, van de Confrerie van de
H. Barbara en alle andere godvruchtige genoot-
schappen.



Ook wie oud wordt, en de honderd jaar be-
nadert zal nog zeggen: "Wat gaat het leven
snel voorbij!," Sommige mensen brengen zoveel
eer en glorie aan hun Schepper, dat God ze zeg-
gent met een hoge ouderdom, dat hij er vele
jaren zijn behagen in stelt. Anderen worden ook
oud zonder aan God eer en glorie te brengen;
maar hun leven moet wel een blijk zijn van
Gods grote barmhartigheid, vermits Hij ze aldus
vele jaren de kans laat naar Hem, hun eindbe-
stemming terug te keren.

De duurzame overledene is zeker een man ge-
weest van wie O. L. Heer voldoening heeft ge-
had tot het laatste ogenblik van zijn leven. Ook
wanneer hij oud werd en sukkelde op zijn gang
stelde hij er prijs op iedere dag naar de kerk te
komen, om er zijn goddelijke Vriend Jezus te
komen groeten; want vrienden waren het, Jezus
en hij. Al hoopten familieleden vrienden en
dorpsgenoten, eens een honderdjarige te zullen
hebben O. L. Heer heeft er anders over beslist.
Voor Hem immers telt alleen, de eeuwigheid. De
laatste bliken van leven welke de duurzame over-
ledene gaf, waren nog stichtende woorden van
gebed.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, treurt
niet om mijn heengaan. Kan men zich een blij-
der feest indenken dan de intrede in de eeu-
wige vreugde bij O. L. Heer! Mijn leven was af
en ten einde O. L. Heer heeft me beloond, voor
mijn liefde die ik op aarde voor Hem heb be-
toond voor al het goede dat ik U in genegen-
heid heb gedaan. Blijven we voor elkaar bidden
tot wanneer het ogenblik daar is om elkaar bij
terug te zien in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid!



De Familiën DE CUBBER, D'HAEYER,
VAN DE WATTIJNE, DE RUYVER;

Bedanken U oprecht
voor de bliken van
innige deelneming.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.