

« Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis : je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, je hebt ze nu - want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. - Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest-geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen, en ik geloof : God heeft zich niet vergist ».



Frans DE CUBBER

weduwnaar van **Mevrouw Marie Van der Donckt**
echtgenoot van **Mevrouw Maria-Martha De Clercq**

o Elst 31 december 1923

+ Brakel 30 juli 1991

gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Gedeporteerde van de oorlog 1940 - 1945
Ridder in de Kroonorde.

Uw aanwezigheid was voor ons een troost,
uw gebed was hem een hulp,
wij danken U van harte.

DE FAMILIE.

Namis : vrijdag 23 augustus om 19.30 uur.

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer en Zn., - Brakel

Nu de zomerzon alles tot rijpheid brengt, is ook onze dierbare overledene Frans tot rijpheid gekomen in Gods Liefde. Zo kon hij in alle rust en overgave de overtocht maken naar een eeuwig leven bij God.

Van in zijn jonge jaren werd hij geconfronteerd met de harde werkelijkheid van het leven. Deze vroege confrontatie heeft hem dan ook zacht en mild gemaakt.

Toen zijn ziekte hem op het ziekbed kluisterde werd hij liefdevol opgevangen en verzorgd door zijn echtgenote en kinderen en werden zijn laatste levensjaren hem zo behaaglijk mogelijk gemaakt.

Frans, gij hebt uw strijd moedig gestreden, gij verdient nu de eeuwige rust in Gods barmhartigheid, van waaruit uw tedere bezorgdheid liefdevol op ons zal blijven neerblikken.

Dankbaar voor wat hij voor ons betekende bid-
den wij :

Heer, geef hem eeuwige rust en vrede, zorg dat in onze verkleinde familiegemeenschap door hem ons hart groter wordt, dat er geen eenzaamheid heerst, maar dat wij elkaar nog meer tot steun en sterkte zijn.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hoe gelukkig was ik bij u. Dank voor uw goedheid en liefdevolle verzorging dag en nacht.

Dierbare familie en vrienden, oprechte dank voor uw vriendschap en diepe genegenheid. Wees mij in uw gebed indachtig.

AANDENKEN AAN
DE HEER
Frans DE CUBBER



1923 - 1991