

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Frans-Albert De Cubber

echtgenoot van Mevrouw

Julia Rasschaert

Geboren te Elst, op 27 augustus 1919,

en smartelijk verongelukt te Quaregnon, op 9 juni 1965,

gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Voor de duurzame overledene is het werk en het leven plots voorbij gegaan. Werk, leven en genegenheid die toch nog zo nodig waren voor dat jonge gezin. Is de H. Barbara de patrones der mijnarbeiders, dan is zij op de eerste plaats toch de hulp van hen die overblijven na een smartelijk ongeval. Gods voorzienigheid die rekening houdt met de voorspraak der heiligen is wel ondoorgrondelijk, maar toch een zekerheid.

De duurzame overledene heeft jaren mijnarbeid achter de rug, ten bate van zijn gezin. Hij was een opgewekt en minzaam man; zeer aangenaam in zijn omgang met anderen. Iedereen mocht hem graag. De beweging die hem het leven kostte, werd hem ingegeven door de zorg en stiptheid op zijn werk. Moge de Heer, zoveel jaren van toegewijde arbeid voor zijn gezin, belonen met de eeuwige vreugde in de hemel.

Duurbare echtgenote, mijn beste jongens, familieleden, een grote slag is het voor U allen, maar voor U gaat het leven voort. Blijft moedig zoals ik het altijd geweest ben. Beste jongens, ik reken erop dat gij door uw vlijt en ijver, uw moeder zult helpen verder ons gezin te leiden. Het zal voor haar een grote

troost zijn. Blijft mij verder gedenken in uw gebeden, die gij zeker zult doen, wanneer ik bij U zijnde in de geest, gij mijn lichamelijke afwezigheid sterk zult aanvoelen.

Vrienden en kameraden, doet een gebed voor mij op het St.-Barbarafeest waaraan ik zo gehecht was.

H. Barbara, bid voor de overledene.

H. Barbara, helpt degenen die overblijven.



De Familiën DE CUBBER,  
RASSCHAERT,  
DE SMET,  
DE RUYVER,  
MEERSCHAUT.

BEDANKEN.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470

