

Naar het Volle Leven
in de Vriendschap van Vader, Zoon en Geest
is van ons heengegaan.

Mijnheer

Georges DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

Anna RENARD

Geboren te Nederbrakel, op 30 januari 1926,
en godvruchtig overleden te Tiel, op 7 augustus 1966,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken,
en de Pauselijke Zegen.

Hij was een jonge man, die het leven liefhad en er blijde voor werkte om het schoon en gelukkig te maken, tot grote vreugde van zijn geliefde echtgenote en kinderen. Zijn sprankelende levensvreugde droeg hij uit naar zijn medemensen, onder wie hij niets dan vrienden telde. Niemand zal weten met welke levensmoed hij gestreden heeft om zijn jonge leven te verdedigen tegen de ongenadige ziekte. Met hem hebben zijn geliefden en zijn talrijke vrienden meegeleefd in die strijd, om hem op te beuren en te helpen. De Heer van het Leven heeft de levenswil van Zijn trouwe vriend aangezien en hem vroegtijdig laten opgaan naar de God van zijn vreugde.

Dierbare echtgenote en lieve kinderen, voor u betekent mijn heengaan geen vreugde.

Ons leven had ons te innig met elkaar verenigd. Blijft vaster dan ooit aan elkaar gehecht en weest sterk in het geloof, dat ik met u voortleef in het Volle Leven, waar wij elkaar zullen terugvinden voor het Volle Geluk.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families DE CUBBER,
RENARD,
BERTHOUIL,
BILEAU,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.

Dr De Ruyver, Nederbrakel Tel. 43470