



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

## Georgina Alice DE CUBBER

weduwe van de Heer  
Petrus DE TEMMERMAN

Geboren te Zegelsem op 14 juli 1919  
en overleden in de kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 26 augustus 1999,  
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

---

De families  
DE CUBBER, DE METS,  
DE TEMMERMAN en HAESEBROECK  
danken u om de blijken van  
christelijke deelneming in hun rouw.

Mémé bos,

Plots was je weg, zo vlug... veel te vlug, nu we samen nog zoveel plannen hadden. Hoe fier was je niet toen je 80 werd en je amper een week geleden met twee van je kleinkinderen, gelukkig boven je huisje vloog met een luchtballon. Iets wat je graag nog eens had meegemaakt. Wie had toen gedacht dat je ons nu al zou verlaten ...

Ma,

Je was een kranige vrouw, maar toen pépé heenging had je het moeilijk. Soms liet je een traantje en dat was je volste recht, na alles wat je hebt meegemaakt. Je hield je sterk op jouw manier en trok je op aan jouw geloof. Een kaars doen branden - voor eenieder wie - op mooie en moeilijke momenten, was voor jou een kleine moeite. Je leefde mee met andermans lief en leed. Je had een luisterend oor en stond altijd voor ons klaar. Bedankt om wie je was en wat je deed. We zullen je missen ...

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, mijn diepe dank gaat vooral naar u. Jullie verlaten heeft me echt pijn gedaan. Heb elkaar lief en geniet zoals ik van alles heb genoten. Het was fijn met jullie te leven. Ik zal samen met pépé vanuit de hemel, zorg voor jullie blijven dragen.

*mémé*

