

Sla niet in de wind wat Uw moeder U leerde...
(Boek der spreuken)

†

AANDENKEN AAN

MEVROUW

GERMAINE DE CUBBER

weduwe van **REMI TRONCQUO**

geboren te Opbrakel op 17 januari 1908 en
overleden in het A. Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 22 oktober 1985,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.
Lid van de bond der gepensioneerden van
St.-Goriks.

Onze moeder was een unieke moeder.
De rode draad die haar leven doorweefde was
die van liefde, oprechtheid en zorgzaamheid
om haar grote kroost.

Zoals ze leefde, zo is ze gestorven :
omringd door haar kinderen en in totale over-
gave aan de Heer, samen biddend.

Voor alles, lieve moeder zijn wij U dankbaar
en vergeten we vooral de mooie dagen niet.

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
danken U voor uw blijken van medeleven.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem