



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Germaine DE CUBBER

echtgenote van de Heer Nestor Donkerwolcke,

geboren te Oubraker op 16 januari 1908 en
godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Elisabeth te Zottegem op 14 januari 1988,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was lid van de Bond der Gepensioneerden.

Onze dierbare overledene die we vandaag ten grave dragen was een diepgelovige vrouw, die sterkte vond in haar gebed. Zij was ook een trouwe echtgenote, tot steun van haar man. Bovendien was ze een zorgzame moeder voor haar kinderen en kleinkind. Niet te verwonderen dat we dan ook met velen diep bedroefd zijn om haar heengaan, ook al heeft ze een zeer schone ouderdom mogen bereiken.

Danken we de Heer om dit mooie leven en bidden we dat de Heer haar belone voor het vele schone in haar leven en haar vol erbarmen moge opnemen tot eeuwig leven in het hemels Vaderhuis.

Dierbare echtgenoot, nooit kan ik u genoeg bedanken voor wat gij voor mij gedaan hebt. Blijf uw sterkte ook vinden in uw geloof. Beste kinderen en kleinkind, nu meer dan ooit zal vader op u rekenen, blijf aan zijn zijde staan en bidt voor mij dat God mij genadig weze en u allen sterke.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

DONKERWOLCKE, DE CUBBER,
DE WOLF, DE PLANKE,
danken U.

Namis : zaterdag 6 februari om 19 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek