

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Hector-Achilles DECUBBER

echtgenoot van Mevrouw
Malvina VAN KONNEGEM

geboren te Oprakel op 18 februari 1901
en godvruchtig overleden in de Sint-Fran-
ciscuskliniek aldaar op 27 augustus 1970,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Eerlijk, rechtvaardig en goed was deze
man voor zijn dierbaren en medemensen.
Recht door zee is hij gegaan, zijn hele le-
vensweg, oprecht bekommerd om het wel-
zijn van iedereen. Werkzaam om zijn be-
drijf en zijn gezin groot te maken, heeft
hij zich volledig ingezet. Vriendelijk en
goedhartig tegenover iedereen, was hij ge-
eerd en geliefd door allen die hem kenden.

De laatste tijd is voor hem een louterende
martelgang geweest. Niettegenstaande zijn
lijden bleef hij de opgewekte vriend van
allen. Ook zijn vriendschap met God is in
die tijd uitgroeid tot een volkomen over-
gave aan Gods eeuwige wil en Liefde. Dit
voorbeeld is op dit pijnlijke ogenblik van
scheiding, de troost en de kracht om hem
te volgen, terug te zien voor altijd aan de
zijde van ons aller Heer en God, in de
onvergankelijke vreugde.

De families DECUBBER, FAIGNAERT, VAN
KONNEGEM en MISEREUR,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.