

Hij was een rustig man,  
in lief en leed tevreden,  
geen mens, die schoner kan  
de eeuwigheid betreden.

(L.V.)

†

GEDENK IN EEN DANKBAAR GEBED

DE HEER

## **Hector, Jozef DE CUBBER**

**echtgenoot van Mevrouw Irma D'HAeyer,**

geboren te Opbrakel op 4 december 1898  
en godvruchtig thuis overleden op Maria's  
geboortedag op 8 september 1986,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Hij was lid van de Xaverianenbond en van  
de Bond van het H. Hart van de parochie.

Bij de gedachte aan onze dierbare overleden  
echtgenoot en vader worden we telkens ge-  
troffen door al het goede dat van hem is  
uitgegaan; met gevoelens van grote dankbaar-  
heid zullen we hem gedenken. Hij was een  
eerlijk man, rotsvast in zijn geloof, bijna  
88 jaar verbonden met de natuur. Het wa-  
ren jaren van zware arbeid, van dienstbaar-  
heid, kommer en zorg voor de zijnen. In  
alle eenvoud heeft hij het beste gegeven  
van zichzelf.

Als gelovige heeft hij steeds in Gods wil  
zijn wensen gelegd, in Gods vrede zijn rust  
bewaard, in Gods voorzienigheid de proble-  
men van de oude dag gedragen, in Gods  
eeuwig leven zijn toekomst verwacht. Moge

de goede Herder hem nu erkennen als één  
van de Zijnen en hem opnemen in de zalige  
eeuwigheid bij allen die de Heer trouw heb-  
ben gediend.

Vader, om uw lang en rijkgevuuld leven mid-  
den onder ons danken we de Heer. Voor hen  
die achterblijven zegt de H. Johannes: « Als  
we elkaar liefhebben is God in ons midden,  
want God is Liefde ». In die liefde en trouw  
- zegt moeder - zijn we al die jaren gelukkig  
geweest en wat kon ik meer doen dan Hec-  
tor, mijn man, dag en nacht omgeven met  
alle genegenheid en vriendschap.

Hij ruste in vrede.

Blijf hem dankbaar gedenken in uw gebed.

De families

DE CUBBER, D'HAeyer,  
GHIJS, DE CROO,

danken U.

Namis : zondag 28 september 1986 om 10 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel  
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel