

Wij danken U, o God, voor de stille eenvoud van dit schone leven!



Als gezegende van de Vader treedt binnen in de vreugde van de Heer

DE HEER

Henricus - Cesar DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Magdalena DE CUBBER,

geboren te Opbrakel op 26 oktober 1900 en er vredig en kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek op 19 augustus 1974, gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Hij was erelid van de Bond van het H. Hart en lid van de Bond der Gepensioneerden.



Zoals hij leefde is hij gestorven, eenvoudig en vredig heeft hij zijn leven in de oogsttijd bekrond. Dat de Heer hem genadig weze.

Rustig en vroom nam vader afscheid van het leven, God dankend voor zijn leven met zijn harde en blijde dagen. Gerijpt door tegenlagen en zorgen die een mens met het vorderen der jaren steeds sterker aangripen, groeide vader stilaan dichter naar zijn Heer en God toe. Nooit begon of eindigde hij een dag zonder kruis en gebed. De Heer was zijn burcht en vertrouwen, zowel in vreugdevolle als droeve dagen, die een landman niet werden gespaard. Zo kon hij dan als een vruchtbare oogst zijn verdienstelijk leven teruggeven aan God. Een leven van zorg en liefde voor de arbeid, van dienstbaarheid voor zijn medemensen en van

grote trouw in het geloof. Onder de zegen van Gods scheppende kracht heeft hij veel, vroeg en laat gewerkt als een boer uit één stuk, die hield van de zijnen, van zijn akkers en zijn vee op zijn dierbaar stukje geboortegrond waar hij geboren en gewonnen was.

In de top van die heerlijke oogsttijd, na O.-L.-Vrouw Hemelvaart, werd hij als een rijpe vrucht, na een kortstondige ziekte, geplukt door de Heer om eeuwig te leven in Gods heerlijkheid. Vol dankbaarheid gedenken we vader om zijn werkzame liefde waarmede hij moeder, zijn kinderen en kleinkinderen heeft omringd en gelukkig gemaakt. Moge hij nu rusten na zijn zwoegen en werken in Gods eeuwige vrede en voor altijd gelukkig zijn, in de vaste hoop dat wij elkaar mogen terugzien in de onvergankelijke vreugde waarheen vader ons altijd de weg heeft gewezen in zijn eenvoudig en diep geloof.

Familieleden en vrienden, bidden we voor elkander. God zegene en beware U allen.

Namis : zondag 1 september om 9 u. 30.

De families DE CUBBER, GHIJS, DE CUBBER en FAINGNAERT,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel