

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.

†

ZALIG AANDENKEN AAN

Mevrouw

HERMINIE DE CUBBER

Weduwe van de Heer

ACHILLE HOMMÉ

geboren te Elst op 20 januari 1892 en na een lange en
pijnlijke ziekte godvruchtig overleden te Sint-Genesius-
Rode op 30 januari 1972, gesterkt door de H. Sakramenten
van de stervenden.

Een goed mens is in alle eenvoud van ons heengegaan.
Zachtjes aan had zij zich, hoe moeilijk het ook is, op dat
moment voorbereid. Want zij hield van het leven, zij
hield van haar dierbaren. Voor haar was het de meest
natuurlijke zaak van de wereld zich volledig in te zetten
voor het geluk van haar geliefden. Eer heeft zij nooit
gezoekt, rust nooit gekend, ontspanning nooit verlangd.
De zielesterkte die zij er voor nodig had vond zij in haar
diep kristelijk geloof. Nu mag zij voor haar schoon en
rijkgevuld leven het eeuwig loon ontvangen.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, gij zijt de vreugde van mijn leven geweest.
Hoe moet ik u danken voor uw genegenheid en de
goede verzorging die de miserie gedurende mijn laatste
levensdagen zo draaglijk heeft gemaakt. Ik ben God
dankbaar omdat ik nog zolang bij u ben mogen blijven.
Houdt steeds mijn voorbeeld voor ogen en bidt voor mij,
samen met al de familieleden en vrienden die mij steeds
zoveel genegenheid hebben betoond.

H. Maria, moeder Gods, bid voor mij.

Mevrouw Clement HOMMÉ-JOOS, kinderen en klein-
kinderen,

De Heer en Mevrouw Lucien HOMMÉ-DENACHTER-
GAEL en kinderen,

Mevrouw Roger HOMMÉ-JACQUARD en zoon,

De Heer en Mevrouw Jean GUIZZETTI-HOMMÉ en
kinderen,

De Heer en Mevrouw Yvon CHENOT-HOMMÉ en
en kinderen,

haar kinderen,
kleinkinderen,
en achterkleinkinderen ;

De families :

DE CUBBER, HOMMÉ, DERUYVER, VERCOULLIE ;

**danken U voor de blijken van deelneming en
gebeden hen betoond in hun rouw.**

de bleekere-de cubber, oudenaarde