

Wij zullen je missen elke dag,  
in kleine, eenvoudige dingen,  
maar in ons hart zal je met ons samenblijven.



Gedenk biddend en dankbaar  
het leven en heengaan van onze geliefde  
MEVROUW

## **Hortensia DE CUBBER**

**weduwe van de Heer Florent DE TEMMERMAN,**

geboren te Nederbrakel op 5 juli 1908 en  
godvruchtig overleden in de kliniek  
St.-Elisabeth te Zottegem op 27 januari 1992,  
voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

---

De families DE CUBBER, DE TEMMERMAN,  
BERTOUIL, ROMEYNS,  
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming en gebed.

**Namis : woensdag 19 februari om 19 uur.**

---

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel  
Druk. Devleeschouwer - Brakel

God die Liefde zijt en de mens het vermogen  
gegeven hebt om ook te kunnen beminnen, ge-  
denk deze dierbare overledene Hortensia, die  
in liefde heeft geleefd voor U, voor haar ge-  
zin en voor allen die haar dierbaar waren.

Zij was schoon in haar eenvoud, in haar  
dienstbaarheid en in haar bescheidenheid. Haar  
leven was gekenmerkt door noeste arbeid, ge-  
bed en geduldig aanvaarden van lijden en be-  
proeving. En dit werd haar zeker niet ge-  
spaard, vooral in het verlies van haar echt-  
genoot, maar ook bij het droevig afsterven van  
haar schoonzoons.

Met pijn in het hart, maar ook met grote  
dankbaarheid nemen we afscheid van deze goe-  
de moeder. Wij kunnen nooit vergeten wat ze  
voor ons betekende door haar overgrote be-  
zorgdheid, haar onverdroten werklust en haar  
diep geloof.

Heer, laat Hortensia op haar tocht naar de  
eeuwigheid Uw goedheid ondervinden en de  
liefde van allen die haar dierbaar zijn.

H. Maria, bid voor ons.