

†

Heer, geef in uw goedheid rust en vrede aan

MEVROUW

Ida DE CUBBER

weduwe van de Heer
Kamiel DE STERCKE,

geboren te Nederbrakel op 27 augustus 1889 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 28 april 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Nu laat de Heer Zijn dienares in vrede tot Zich komen en Hij toont haar nu het heil en het geluk, dat Hij voor haar heeft gereed gemaakt gedurende de vele jaren, die zij op aarde heeft geleefd in trouw geloof, in harde werkzaamheid en moeizaam lijden. Zij minde het leven hier op aarde, als een rijke gave van de Vader en als een woonplaats bij de medemensen, aan wie zij niets anders dan goed placht te doen. Toen haar uur gekomen was, bad zij tot God, haar van deze aarde weg te halen en haar in Zijn Liefde op te nemen.

In onze rouw troost ons het besef dat zij is opgenomen in de vriendschap van God.

Dierbare familieleden, die voor mij zo goed zijt geweest, ik dank U voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Moge de Heer U beschermen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families DE CUBBER, DE STERCKE,
DE TEMMERMAN, D'HAEYER,

danken U oprecht voor uw bliken van medeleven in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel