



Heer, geef uw eeuwige vrede aan  
MEVROUW

## **Irma-Maria DE CUBBER**

weduwe van Mijnheer  
**Albert AUBEECK**

geboren te Nederbrakel de 22 december 1899 en  
er onverwacht overleden de 6 september 1967,  
gezalfd met het H. Oliesel.

---

Onverwacht is de Heer moeder komen halen uit ons midden, waar zij goed en gaarne was en waar zij voor ons het hart was van onze families. Vele jaren was zij voor ons het voorbeeld geweest van plichtsgetrouwe werkzaamheid en van diepe geloofsgeest. Met moederlijke liefde heeft zij voor ons gezorgd, opdat wij het echt goed zouden hebben. Nu mochten wijzelf voor haar zorgen en haar leven vullen met vreugde en geluk. Gaarne deden wij het en gaarne zouden wij het nog lang gedaan hebben. Maar God heeft geoordeeld dat de taak van moeder hier op aarde schoon was afgewerkt en dat het ogenblik gekomen was om uit de slaap op te staan en over te gaan naar het Volle Leven. Voor ons is het een pijnlijke ervaring haar zo zien ontstolen te worden, maar wij geloven nu in het geluk van moeder, dat zij nu samen met vader voor altijd zal kennen en waar wij haar eens geloven te vervoeagen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, in uw midden was het goed te zijn. Ik dank u voor al de vriendschap en de genegen zorgen, die mijn leven op aarde hebben schoon gemaakt. Moogt gij nu moedig en vol geloof verder gaan tot aan het eeuwige blijde weerzien.



De families DE CUBBER, D'HAYER, AUBEECK  
en DE TEMMERMAN,

danken U oprecht voor uw kristelijke deelname en blijken van medevoelen.

**Drukk Jos. De Vieschouwer, Neerstr. Nederbrakel**