

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Jan-Baptiste De Cubber

echtgenoot van Mevrouw
Angèle VAN ELSUWÉ,

geboren te Oprakel de 4 juni 1908 en god-
vruchtig overleden te Nederbrakel de 3 juni 1960,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijk Zegen «In Articulo Mortis».

Vader is gestorven, moeder en de
kinderen wenen, en diep in hun hart
schrijnt de smart om het pijnlijk verlies.

Wat is het leven van een mens ? Hij
komt en gaat, hij wikt en schikt, tot
plots... de dood hem wacht bij 't keren
van de weg.

Het afsterven van een onzer dierba-
ren prent de diepe les van de dood
dieper in ons gedacht. De dood geeft
aan ons leven ineens het aspect van de
eeuwigheid. Zoals ons leven geleefd is,
zo blijft het eeuwig staan. Gelukkig dan
ook de mens die zijn leven, met zijn
vreugden en zijn lijden, richt naar God.

Duurbare echtgenote lieve kinders,
beste familieleden, onze aardse schei-
ding is zo vroeg gekomen ; gij weet
dat ik geleden heb en dat mijn lijden
soms hard was, doch ik heb het verdra-
gen uit liefde Gods voor U ; ik dank U

voor hetgeen gij voor mij gedaan hebt
en ik vraag U dit nog : Bidt voor mij
en wees mij indachtig in het H. Misoffer.
Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families DE CUBBER, VAN ELSUWÉ,
FAIGNAERT en DE VLEESCHOUWER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitgeverij Lafort, Dorp, St.-Maria-Lierde