

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied ;  
de Naam des Heeren zij gezegend. (Job.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

## Jean-Baptiste DECUBBER

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**Prudence Longerstay**

*geboren te Everbeek den 27<sup>n</sup> Oktober 1861 en aldaar  
godvruchtig overleden den 1<sup>n</sup> Juli 1947  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden  
en van den Pauselijken Zegen (in articulo mortis).*

Hij was een man vol geloof. Hij verfoeide de  
verwaandheid, de verkeerde wegen en de geveinsd-  
heid. De wet der waarheid was op zijn tong en de  
ongerechtigheid was op zijn lippen niet te vinden.  
Hij nam de belangen van zijn huis en de plichten  
van zijn staat ter harte, stond dag en nacht ten  
dienste van iedereen..... en laat ons allen het  
voorbeeld na van een regelmatig en christelijk  
leven. Daarom zal zijn gedachtenis in zegening  
blijven.

Welaan dan, goede en getrouwe dienaar, omdat  
gij in kleine zaken getrouw zijt geweest, zal Ik u  
over groote aanstellen ; treed binnen in de vreugde  
van uw Heer.

Lieve Echtgenoot, heb dank voor uw onwankel-  
bare trouw en liefde. Lief en leed hebt gij steeds  
met mij gedeeld en overal stond gij aan mijn zijde  
om steun en opbeuring te verleen. God zal het  
u vergelden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, verdraagt  
met nederige onderwerping de beproeving welke  
God u overzendt en weest mij indachtig in uw  
gebeden en goede werken.

Jezus, Maria, Jozef

(7 j. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Mevrouw Jean-Baptiste Decubber-Longerstay ;

Mijnheer en Mevrouw René Debilde-Decubber ;

Mijnheer Georges Debilde ;

Mijnheer Lucien Debilde ;

De families Decubber, Longerstay en Pieteraerens,

danken U voor uw blijken van  
diep gemeende deelneming.