

†

Dit weze een vroom aandenken en een uitnodiging tot gebed voor de Heer

Jan-Baptist, Charles, Louis

DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw
Blanche De Cock,

geboren te Nederbrakel op 24 augustus 1913 en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 15 augustus 1991, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De families De Cubber, De Cock,
Bertouil, Walraevens,

danken U van harte voor uw gebeden en bliken van oprechte deelneming.

Namis :
maandag 2 september om 19.30 uur.

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel

Na een werkzaam en voorbeeldig leven is deze man plots naar de eeuwigheid geroepen om de schone beloning te ontvangen voor al zijn goede werken. Sterven is afscheid nemen van alles wat ons hier op aarde bekommerd, van alles wat we liefhadden, van alles waar wij eerlijk naar gestreefd hebben.

Maar dit afscheid is geen vernietiging. Het is naar de Heer toegaan met in uw handen al het goede waarvan U genoten hebt en al het harde dat ge verduurd hebt. Sterven is uzelf en uw werk aanbieden aan de Heer.

Mijn dierbare echtgenote, ween niet om dit afscheid, het is de weg die elke mens moet gaan om te kunnen komen tot de voltooiing van ons mensenleven. In uw liefde hebt gij noch zorg noch liefde voor mij gespaard, heb moed en vertrouwen in de toekomst, onze kinderen zullen je daarbij met liefde helpen. Lieve kinderen en kleinkinderen, zeer veel heb ik van jullie gehouden. Ik ben je dankbaar en blijf voor je bidden opdat jullie gelukkig mogen zijn. Blijf goed voor moeder zorgen.

Lieve familieleden en vrienden, oprecht dank voor uw vriendschap. Laat ons verbonden blijven in gebed. Eens zien we elkaar terug.