

Zijn oude hart was uitgeleefd,  
na lange jaren zorgen...  
Voor eeuwig mag hij rusten gaan,  
geheel in God geboren.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Joseph DE CUBBER

weduwnaar van **Mevrouw Martha DE SMET,**

geboren te Zegelsem op 18 november 1905  
en overleden in de kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 13 juli 1988.  
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

- Lid van de Christelijke Bond der  
Gepensioneerden.
- Lid van de Mijnwerkersbond.

Na een zeer lang en goed gevuld leven is de  
dierbare afgestorvene van ons heengegaan. Het  
leven, dat hij uit Gods gezegende handen had  
ontvangen is nu voor altijd bij zijn Schepper  
en Verlosser teruggekeerd.

Wij hebben Joseph gekend, hij kwam uit een  
kroostrijke en kristelijke familie, zijn geloof  
heeft hij zijn leven door bewaard en aan zijn  
kinderen doorgegeven, als het kostbaarste erf-  
goed in dit vergankelijk bestaan.

Zijn leven door is hij een flinke werker en met  
alle edelmoedigheid zich ingezet voor zijn ge-  
zin, eerst als seizoenarbeider, daarna als mijn-  
werker in de Borinage, waar zijn gezondheid  
en gestel werd geknakt. Thuis waren zijn dagen  
gevuld met allerlei werkjes in zijn hofken en  
karweitjes voor het gezin, altijd bezig en doen-  
de en dienstbaar wat de dag en de seizoenen  
meebrachten.

De dierbare overledene heeft tijdens zijn leven  
wel degelijk ervaren dat het leven wel zijn  
schone dagen kent, maar ook zijn grote be-  
proevingen, de handicap van zijn geliefde zoon,  
bij het afsterven van zijn Ingoede vrouw, het  
vroegtijdig afsterven van zijn dochter, in zijn  
persoonlijk leven, de kwalen van de ouderdom.  
In overgave heeft hij zijn kruis gedragen, ge-  
sterkt door een onwankelbaar geloof in God,  
die eenmaal alles ten goede keert na dit  
leven.

Mijn dierbare zonen, Ghislain en Michel, en  
familie. Ik heb voor U, zolang en zoveel ik  
kon, alles gedaan met raad en daad om U  
van nut en dienst te zijn. Ik weet met welke  
eerbied en genegenheid ge uw moeder en zuster  
toedroeg. Dit afscheid blijft lastig, maar weet  
als kristen mens, dat die scheiding slechts  
van korte duur zal zijn. Doe voort uw best  
om elkaar te helpen, de Heer doet de rest.  
Bidt voor uw lieve doden, bewaart uw ge-  
loof en tot weerziens bij de Heer.

O.-L.-Vrouw van troost, bid voor ons.

De families  
DE CUBBER, DE SMET, DE BOCK, DE WEDER,  
danken U voor de blijken van medeleven.

Namis: zondag 14 augustus 1988 om 10 uur.  
Groepsmis KBG: woensdag 17 augustus om 19 u.

---

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel