

Maria Troosteres der bedrukten, bid voor ons !

Tot vroom aandenken aan de ziel van

DE HEER

JOZEF DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

ERNA VAN HAMME

geboren te St.-Maria-Lierde, op 22 september 1922 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de H. Hartkliniek te Oudenaarde, op 1 mei 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

+

De families **DE CUBBER, VAN HAMME,**
DE BRAEKELEER en **DE NORRE,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

In deze beloftevolle Lentetijd staat weer een diepbedroefde familie rondom een geliefde dode, in de bloei zijner mannenjaren.

Schone gaven naar ziel en hart sierden zijn leven. Hij beleefde het wel en wee van zijn gezin met vaderlijke zorg en vol vertrouwen in de toekomst. Zijn eenvoud en zijn rechtschapen gemoed, zijn vriendelijke gediensdigheid maakten hem vele vrienden. Zijn werk volbracht hij jarenlang met een stiptheid en een onverstoorbare gemoedelijkheid.

Toen kwam het lijden en steeds verder ondermijnende ziekte. Gelaten en verduuldig verdroeg hij alles met christelijke overgave, een voorbeeld voor zijn familie en voor al wie met hem in Kontakt mocht komen.

Duurbare echtgenote, te vroeg heb Ik U moeten verlaten, gij die mij steeds nabij waart met zoveel liefde en zorg vooral aan mijn lijdensbed. Dank voor alles, buig het hoofd voor Gods H. Wil ; zoek sterkte en moed bij Hem in deze zware beproeving.

Mijn goede kinderen, God zegene en beware U. Weest voortaan nog meer de troost van Uw moeder en bidt met moeder voor Vader, vooral in de Zondagmis, die Gij nooit moogt nalaten. De frisse genegenheid van Christophe en Siegfried deden mij steeds het grootste genoegen. Werkt het jonge beeld van hun grootvader verder af in een christelijke opvoeding waarin Gij hen voorgaat, tot blijvende steun van Uw moeder.

Beste familieleden en vrienden, ons afscheid is maar tijdelijk, U ook stuur ik nog een beste dankwoord vooral voor de gebeden die steeds een blijvende waarde behouden voor de eeuwigheid in ons aller Vaderhuis.

Ten paradijze geleiden hem de engelen...