

Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't herte slaan! G... G.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULIEN - MARCEL DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-CLEMENCE COPPENS

geboren te Michelbeke de 6 Mei 1924
en godvruchtig overleden te Oudenaerde
de 15 Januari 1955.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



Men kan zich moeilijk een smartvoller overlijden voorstellen of indenken dan dit van deze nog zo jonge echtgenoot en huisvader: terwijl moeder in blijde verwachting naar het moederhuis was gegaan en het leven schonk aan een lief wichtje, moest vader naar het ziekenhuis, en helaas! met de noodlottige afloop dat hij moeder en kind niet meer zou terugzien!.. De wetenschap stond er radeloos en machteloos tegenover, ons aller verstand staat er bij stil.

O God, welke verbrijzelende en vernietigende slag is gevallen op dit zo jonge, zo schone, zo brave gezin! Heb medelijden met moeder en kroost die achterblijven, en strek uw beschermende hand over hen uit! Want wij stellen al onze hoop op U, o Heer, en wij weten dat Gij ons niet zult verlaten!

De dierbare overledene was in alles een voorbeeldig kristen; godvrezend, werkzaam en toegewijd, minzaam en gediensig, had hij maar één kommer: een schoon en welvarend, braaf gezin op te bouwen.

Mijn dierbare echtgenote, evenals onze Lieve Vrouwken zijt gij nu de moeder van smarten geworden. Wat doet het mij pijn U gans alleen met zulk een zware last te moeten achterlaten. Maar ik weet hoe moedig en edelmoedig gij zijt, want ik heb dit zo dikwijls mogen ondervinden gedu-

rende ons kort maar gelukkig gezinsleven; en ik weet dat gij U er boven op zult werken en ik smeeek God dat Hij deze smartvolle beproeving in honderdvoudige zegening verandere! — Bid voor mij en ik zal voor U ten beste spreken.

Mijn dierbare Familie, Vader en Moeder, broers en zusters, vervangt gij nu allen hetgeen mijn goede echtgenote aan mij zal moeten missen met ze te helpen en te steunen. Bidt voor mij. Vaart allen wel en tot wederziens,

Barmhartige Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b.



Mevrouw Julien-Marcel DE CUBBER,
geboren Maria-Clemence COPPENS en
kinderen;

De Familiën DE CUBBER-COPPENS;

Bedanken U voor de bliken
van genegenheid en uw gebed.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.