

+

God, begin en einddoel van alle leven
riep tot Zich
DE HEER

Kamiel DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw Maria BAUDISCO,

geboren te Oprakel op 6 augustus 1907
en godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 6 juli 1982, gesterkt door Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de Kristene Bond van de
Gepensioneerden.

Heer, kort zijn de dagen van de mens
en aan U alléén is hun aantal bekend, maar
wat tellen ook de jaren van het leven hier
op aarde vergeleken bij de nooit eindigende
eeuwigheid. Zo is onze medebroeder Kamiel
na een werkzaam en naarstig leven meestal
op de vreemde het eeuwig leven bij God
ingetreden.

Zovelen van onze dierbaren zijn ons reeds
voorgegaan. Indien bij kristenen niet vast-
staat wat woorden « eeuwig leven » inhouden,
dan vervlieden de beloften van het
Evangelie, dan verliezen schepping en ver-
lossing door de Heer hun zin en inhoud
en wordt zelfs het leven op aarde van elke
hoopgevende toekomst beroofd. Dat gevaar
van twijfel, vaagheid en ongelooft is op onze
dagen niet denkbeeldig. Ieder van ons
is op de wereld geplaatst zonder dat we er
iets voor gedaan hebben, maar niemand erft
het hemels geluk zonder kristelijk leven.

Men sterft zoals men geleefd heeft : God
schenkt loon naar werken. God is oneindig
rechtvaardig en oneindig barmhartig.
Hij vraagt onze goede wil en medewerking.

Laten we van de dierbare overledene een
schoon en vroom aandenken bewaren. Hij
was van huis uit een gelovig mens, die
hard heeft gewerkt voor zijn gezin. Hij was
dienstvaardig en welwillend voor zijn
medemensen. Laten we hem dankbaar geden-
ken in ons gebed.

Dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, voor U heb ik al die jaren ge-
werkt en gezorgd. Moge de Heer U sterken
en troosten in deze droeve dagen.

Familieleden, vrienden en geburen, dank
voor uw genegenheid. Ik zeg U geen vaar-
wel maar tot weerziens in Gods Rijk.

Namis : woensdag 28 juli te 19 uur.

De families DE CUBBER, HIMSCHOOT,
BAUDISCO, ROELAND, DERNICOURT,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijselincx, Oprakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel