

Zie de dienstmaagd van de Heer,
mij geschiede naar uw wil...

Vroom aandenken aan

MEVROUW

Laura Decubber

Weduwe van de Heer
GEORGES VERLIEFDEN

geboren te Schorisse op 30 september 1911 en
godvruchtig overleden in het rusthuis Sint-Jozef
te Horebeke op 30 april 1990,
gesterkt door het Sacrament der zieken.

Een geestessterke vrouw is ons ontvallen.

Haar leven was dienstbaar-, eenvoudig moeder zijn. Ze werd door het lijden niet gespaard, ze werd er door getekend en is er aan bezwaken.

Toch straalde ze geluk en vrede uit.

Ze was vooral echtgenote en moeder.

Ze heeft haar echtgenoot jarenlang liefdevol bijgestaan toen zijn gezondheid wankelde, met geduld en liefde, toegewijd en trouw.

Ze is diep beproefd geweest bij de ziekte en de dood van haar Myriam.

Ze heeft maandenlang tussen hoop en angst geleefd. In stilte heeft ze zoveel gebeden, gehoopt en gedragen. Haar sterk geloof heeft haar gesteund.

En toen het noodlot toesloeg, heeft ze zich telkens weer opgericht, innerlijk gekwetst, maar moedig, door zich nog met meer dienstbaarheid en zorg te wijden aan de steeds engere kring waar ze zich één mee voelde.

In leed en offer ging ze niet ten onder, maar was ze zelf een steun voor hen, die ze nog meer getroffen achtte.

Ook hierin was ze moeder.

Angstvallig klampte ze zich vast aan wie haar overbleef: haar schoon- en kleinzoon, aan wie ze de volheid van haar zorgend hart besteedde, en die daarvoor zo dankbaar en gelukkig waren.

Haar leven was één dienstbaarheid. Dagelijkse zorgen, onopvallend, maar toch zo nodig. Bescheiden dienstbaar om anderen vrij te maken om hun taak, die ze vereerde, waardig uit te voeren.

En toen de tijd gekomen was dat haar de krachten soms ontbraken, bevreesd tekort te komen aan de dienstbaarheid, die ze als levenstaak op zich genomen had, met vrees ook van zelf ooit tot last te zijn, is ze op rust gegaan, in de gezelligheid van vele mensen, in aangename vriendschap en zorgeloos bestaan.

Maar dan is dat overvolle hart gebarsten, alsof de zin van haar leven, met de zorgen, ophield te bestaan. Moeder was niet meer.

De gedachte aan wat ze voor ons betekend heeft, de dankbaarheid en de fierheid om een onvermoede grote vrouw, zullen haar onuitwisbaar in onze herinnering tot troost doen leven.

Wij bidden en vertrouwen dat ze nu tot de echte, volle, verdiende rust mag komen, samen met echtgenoot en dochter, rijkelijk beloofd om wat ze voor ons betekend heeft.

Dank u Moeder!

Dat ze leve in vrede bij de Heer!

Nam is op zaterdag 9 juni om 8.30 uur.

De Heer Hubert Saveyn - Verliefdens Myriam (+),

De Heer Gunter Saveyn en verloofde,

De families Verliefdens-Monsieur,

De Cubber-Van Nieuwenhove,

**danken U van harte,
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Begr.-Fun. D'Hondt, Oudenaarde - Druk Van Wassenhove, Oud.