

Het leven is een tocht doorheen de dagen,
het is wel en wee van medemensen dragen.

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Lea, Sylvia DE CUBBER

echtgenote van de Heer Remi LAFORT,

geboren te Nederbrakel op 26 september 1912
en plots thuis overleden op 31 mei 1988.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

In de vroege morgen, wanneer een nieuwe dag
aanbrak, is zij plots uit ons midden weggerukt.
Die dag in haar leven had nog die inhoud om
veel te geven uit de bron die liefde heet.
Jaren lang heeft zij zich ingezet voor haar ge-
zin. Het waren niet altijd vreugdevolle tijden.
Met de liefde en de taaiheid die haar eigen
waren, heeft ze altijd vertrouwd op de Heer.
Hij was voor haar de bron waaruit ze de le-
vensmoed kon putten.

Jezus zelf heeft gezegd: « Ik ben de bron
van levend water ».

Hoeveel flessen van het zuivere water zijn niet
langs haar voorbij gegaan. Het was ook de
bron om haar gezin te voorzien van het nodige
voedsel. Zo hebben wij onze moeder altijd

gekend: gevend met gulle hand uit le levens-
kracht van haar eigen opborrelende liefde.

In onze herinnering blijft zij de bron van eeuwi-
ge vreugde en vrede; nu zal ze zich mogen
laven aan de bron van Gods heerlijkheid.

Lieve echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, on-
ze enige bron is deze van Gods liefde, die
aan elk van ons de nodige kracht en sterkte
geeft om zelf delend en gevend te zijn van die-
zelfde liefde.

Dierbare familie en vrienden, als men moe en
uitgeput is, als onze hoop en vertrouwen ons
zouden verlaten, ga dan naar de bron van Gods
genade en liefde. Hij zal U alles geven, meer
nog dan wijzelf vermoeden, om terug op te
staan en zelf dragers te worden van zijn le-
vend, gevend water, dat liefde is.

De families

DE CUBBER, LAFORT,
DE TEMMERMAN, HAESEBROEK,
danken U.

Namis: vrijdag 24 juni 1988 om 19.30 u.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel