

«Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.»



In Gods eeuwige vreugde en rust is ingetreden  
de Heer

## LEON DECUBBER

Weduwnaar van Mevrouw

**Maria Van Cauwenberghe**

Echtgenoot van Mevrouw

**Alice Van Cauwenberghe**

geboren te Oubraken de 26 december 1893 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde  
de 30 juni 1970.

Versterkt door het H. Sakrament der Zieken en  
de Pauselijke Zegen in stervensgevaar.

Hij was lid van de Xaverianenbond en H. Hartbond.

Dankbaar om het verdienstelijk leven, diep bedroefd  
om het afscheid, maar vol hoop op een herleven in  
Kristus, nemen we afscheid van deze brave man, die  
ons is voorgegaan in 'n hard maar schoone leven, ge-  
tekend met de kruisen der beproeving, gestaald en  
veredeld door het werk en de zorgen, maar geken-  
merkt door geloof en manhaftige godsdienstzin.

Door ziekte en ouderdom ondermijnd en nog onver-  
wachts afgesloten, wanneer de tijd gekomen was van  
welverdiende rust en een deugdzaam genieten van  
de vruchten van zijn arbeid.

Het kostbaar erdeel dat een stervende vader aan zijn  
duurbaren kan achterlaten is de getuigenis van een  
onberispelijke levenswandel en van trouwe plichtver-  
vulling, als echtgenoot en vader, die de zegen en de  
bekroning vond, in de roeping van zijn geliefde  
dochter, in de dienst van de Heer.

Vader hield van hard werken, was fier en trots op  
zijn werk, het was voor hem steeds een vreugde.  
Vriendelijk in zijn omgang, gedienschtig voor iedereen  
steeds blij en opgeruimd, zelfs in zijn langdurig en

eenzaam ziek zijn, dwong hij de bewondering af  
van allen die hem benaderden, zijn gedachtenis zal in  
ere blijven.

Duurbare Echtgenote, zwaar zal U de scheiding  
vallen die, langzaam zich heeft aangemeld en toch zo  
plots gekomen is. Het is een grote beproeving die  
over U gekomen is, doch ik ken uw geloof... ook  
deze zult ge moedig en kristelijk dragen. De goede  
God oordeelde dat mijn taak hier ten einde was en  
heeft mij genodigd tot zijn rijk van de eeuwige rust.  
Mijn duurzame kinderen, schoon en kleinkinderen, gij  
kendet mijn toewijding en liefde voor U allen. Een  
schone droom is wel verzwonden, maar week voor  
mij in een nog schoner heerlijkheid. Innig dank voor  
uw kinderlijke liefde en genegenheid. Gij mijn  
geliefde Dochter, gedenkt mij in uw dagelijks misoffer  
en gebeden. Duurbare Familieleiden en Vrienden,  
dank allen om uwe blijken van genegenheid en  
vriendschap die me steeds zo aangenaam waren, blijft  
mij gedenken in uw vrome gebeden. Tot weerziens  
bij de Heer.

---

Druk Portois Schorise.

---



Mevrouw Leon DE CUBBER geboren  
Alice VAN CAUWENBERGHE kinde-  
ren en kleinkinderen;

De families Decubber - Dubois & Van  
Cauwenberghe - Van Wymeersch;

danken innig om Uw blijken  
van sympathie en deelneming.