

Gaat naar de kruispunten van de wegen en, wie gij ook aantreft, nodigt die uit voor de Hemelse Bruiloft.

†

VROOM AANDENKEN AAN

Jongeheer

LUC DE CUBBER

zoon van de Heer Clement
en van Mevrouw Hélène DE POORTER

geboren te Oprakel op 2 november 1951 en op weg naar huis door ongeval tot het eeuwig Vaderhuis geroepen te Etterbeek op 8 juni 1972, gezalfd met het H. Oliesel.

Luc,

Gij staat ons nog altijd voor ogen. Met uw gouden hart steeds tot dienst bereid, met die ogen die een nieuwe wereld ontdekten die gij met de volle inzet van uw jonge krachten wilde helpen opbouwen.

Gij waart een blijde kerel, die hardnekkig vasthield aan eerlijkheid en waarheid, Gij stond altijd langs de kant van het goede. Daarom waren onze verwachtingen zo schoon.

Zwaar is de slag en ongeneeslijk de wonde. Gij werd ons geschonken tot ons geluk en onze hoop. In onuitsprekelijk verdriet geven wij u terug aan de Heer van alle leven.

Goede Vader en Moeder, toen ik die morgen de deur uitging, hebt gij mij staan nastaren en mij stil 's avonds een blijde thuiskomst gewenst. Maar gij zijt blijven wachten. Ik kon niet komen omdat het voor mij geen avond meer wordt. Door uw voorbeeldig kristelijk leven heb ik van u toch geleerd te geloven in de dag van de Heer, waar het eeuwig licht is, waar ik ben binnengegaan. Dichter dan ooit ben ik nu bij u. Ik dank u voor alles wat gij voor mij hebt gedaan.

Mijn lieve zuster, wij hielden toch zo van mekaar. Zorg gij nu voor onze ouders, die ons de levensblijheid hebben meegegeven samen met het gelovig aanvaarden van wat God ons laat overkomen.

Dierbare werkmakkers, ik ben gelukkig dat ik mij altijd heb ingezet om een behulpzame en goede vriend te zijn. Ik dank u vooral voor uw laatste hulp die niet meer heeft kunnen baten. Vergeet mij niet in uw gebed.

Familieleden en gij allen, die mijn vrienden zijt, hebt dank voor uw genegenheid. Tot weerziens.

„God, onze Vader, alles wat ons dierbaar is, hebben wij in uw handen gelegd. Geef aan ons allen wat wij U met aandrang vragen en toon ons dat Gij tot over de dood heen een God zijt van trouw en barmhartigheid. Door Kristus, onze Heer“.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht :

De Heer en Mevr. Clement DE CUBBER-DE POORTER,
zijn ouders ;
Mevuffter Linda DE CUBBER, z zijn zuster ;

De families DE CUBBER, DE POORTER, GAUBLomme,
GEENENS.