

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop!



Bid om vrede voor de ziel van de

Heer

### **Lucien DE CUBBER**

geboren te Nederbrakel op 21 september 1927 en godvruchtig overleden te Brussel-Anderlecht op 20 april 1979, voorzien van de genademiddelen van de H. Kerk.

---

Het gewichtste ogenblik in het leven van de mens is zijn stervensuur. Sterven is de grootste daad van elke mens en geen offer in zijn leven zal voor de mens van meer belang zijn.

Tegenover de dood staan wij als gelovigen en wij bidden : « Heer, gij neemt het leven van ons niet af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord, en als ons aardse huis, ons lichaam afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid om daar voorgoed te wonen ».

Mijn beste familieleden, ik verlaat u met pijn in het hart. Bidt tot God, dat Hij mij en alle gelovigen genadig weze en opneme in Zijn rust en vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families De Cubber,  
Van den Abeele, Haegeman,  
danken U oprecht voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel