

Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles... en tevreden sterven.

LIEFDEVOL
EN VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Madeleine DE CUBBER

weduwe van de Heer
Pierre BIENVENU

geboren te Nederbrakel op 19 december 1918
en godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 1 juni 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

†

**De families DE CUBBER, BIENVENU,
BERTOUIL en FAIGNAERT,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. : b.v.b.a. Braeckman - (055) 42 26 24
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Op deze droeve dag Heer, willen wij U
dankbaar zijn, voor deze moeder, die ons
zolang dierbaar en zo nabij is geweest en
die nu stilletjes naar de hemel ging, bevrijd
uit lijden en beproeving die zolang haar zwaar
aandeel waren.

Dankbaar voor al hetgene dat zij heeft
gedaan voor haar echtgenoot, kind en familie.

Dankbaar omdat zij geduldig was in haar
leven, genietend en lachend om elke dag die
Gij haar gaf.

Dankbaar omdat zij altijd klaarstond voor
ieder die haar nodig had.

Dankbaar omdat Gij, Heer, een grote plaats
innam in haar hart.

Dank U, Heer, voor deze mens.

Goddelijke Vader, bekroon dit leven van
eenvoudige dienstbaarheid met Uw onnoem-
melijk geluk.

Beminde zoon, zoveel liefde hebben wij met
elkaar gedeeld, geef mij voortaan uw bede
en moge God u helpen en steunen.

Dierbare familie en vrienden, oprecht dank
voor uw vriendschap en genegenheid. Wees
mij in uw gebed indachtig.