

*Tot voor kort
kreeg de tijd op jou geen vat
Altijd ben je sterk geweest
Altijd rechtop en vooruit
Elk leed heb je verwerkt
hoe moeilijk het ook was
alleen te moeten achterblijven
na al die gelukkige jaren*

*Wij bewaren van jou
de eenvoud en de nederigheid
Geen grote woorden, geen grote praal
Wat jij ons nalaat
kan niemand ons ontnemen :
een plaats voor altijd in ons hart
over de dood heen*

*Het afscheid is hard
maar de herinnering
aan de vele mooie momenten in familiekring
verzachten de pijn
We zijn je dankbaar
omdat je ons toonde waar het echt om gaat*

*Je voelde dat de Heer je dra kwam halen
Je had je taak volbracht
Rust nu maar zacht
samen*

De familie dankt U voor
Uw deelneming en gebed.

Dankbaar aandenken aan
Magdalena Decubber
weduwe van Achiel Vandenabeele
geboren te Schorisse op 28 september 1907
en in alle rust gestorven
te Horebeke op 29 januari 1994