

God, Gij, die 't eeuwig leven zijt,  
verrijzenis, onsterfelijkheid,  
wil hem Uw vrede geven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Marcel DE CUBBER**

echtgenoot van Mevrouw  
**Marie-Jeanne DE LOOR**

Geboren te Nederbrakel op 8 april 1931  
en godvruchtig overleden in het Algemeen  
Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 3 mei 1989.

nadat hij de Pauselijke Zegen  
en de Ziekenzalving ontvangen had.

Een mensenleven is tijdelijk en voorbij-  
gaand. Deze echtgenoot en vader kende een  
tijd waarin hij kon zorgen voor zijn gezin, waar-  
in hij ongestoord gelukkig kon zijn om de vreug-  
de die hem zijn kleinkinderen bijbrachten.

Al te vroeg naar menselijke berekeningen  
deed de ziekte haar intrede in zijn leven.

Zijn echtgenote en zijn naastbestaanden  
namen de moeilijke taak op zich hun man en  
vader deze beproeving te helpen dragen. Ge-  
laten heeft hij zijn lijdensbed aanvaard, ge-  
lukkig en tevreden om de bezoeken die hij  
mocht ontvangen. Stilaan drong de realiteit bij  
deze mens meer en meer door dat de bestem-

ming van ieder van ons bij God ligt, begin en  
einde van alles, en dat Jezus-Kristus door Zijn  
dood en verrijzenis 'de brug is naar het land  
aan de overkant'.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen,  
het leven dat wij allen ontvangen hebben uit  
Gods hand als een geschenk, hebben wij voor  
elkaar zo zinvol mogelijk trachten te maken.  
Ik dank u om al uw bliken van genegenheid  
en goedheid mij betoond tijdens mijn leven en  
vooral tijdens mijn ziekte. Uw bezoeken bij  
mijn ziekbed brachten mij telkens troost en  
beurden mij op, bijzonder wanneer ik dan de  
vriendelijkheid van mijn kleinkinderen mocht  
ondervinden.

God, strek genadig Uw handen uit naar deze  
mens die naar U toekomt. Het worde licht voor  
hem, na de duisternis van de dood, het worde  
rustig voor hem, na de last van het lijden.  
God, laat de warmte van Uw Geest deze dier-  
bare overledene bezielen tot nieuw en onsterf-  
lijk leven.

Marie-Jeanne DE LOOR,  
Eric en Carine VAN STEENBERGE - DE CUBBER,  
Luc en Nadine DE MUNCK - DE CUBBER,  
Vicky VAN STEENBERGE,  
Jens DE MUNCK,

De families DE CUBBER, DE LOOR, POLLEZ  
en DE BACKER,

zijn U oprecht erkentelijk voor uw bliken  
van genegenheid bij hun rouw.

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuizen.