

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven..." (Joh. II, 25)

†

Vol dankbaarheid voor haar liefdevolle
inzet en christelijke eenvoud nemen wij
afcheid van Mevrouw

Marcella DE CUBBER

weduwe van de Heer **René MINCKE**
geboren te Elst op 19 februari 1895 en
overleden in de H. Hartkliniek te Oude-
naarde op 9 december 1981, gezalfd met
het Ziekensacrament.

Zij was erelid van Kerk en Wereld, ere-
bestuurslid van K.V.L.V. en lid van de
Kristelijke Bond voor Gepensioneerden.

Haar leven onder ons was een genade en
een afstraling van Gods goedheid. Nu zij
van ons is heengegaan, zien we duidelijk
het lichtend spoor van geloof en liefde dat
zij ons nalaat.

Haar schoonmenselijke gaven van geest
en hart zullen in onze herinnering blijven :
haar werklust en vlijt,
haar zelfvergeten toewijding en bezorgd-
heid om ons geluk,
haar welgezindheid en levensoptimisme,
haar christelijke overtuiging,
haar diepgewortelde vroomheid.

Met al deze gaven heeft zij dag aan dag de
zware taak beleefd, vooral sedert het al te
vroeg afsterven van haar echtgenoot. Zij was
een liefdevolle en voorbeeldige moeder voor
haar kinderen, een steun en bemoediging

voor haar naastbestaanden en voor haar me-
demensen.

Dankbaar vragen wij U, Heer, haar in vre-
de op te nemen en haar beeld levendig in
onze geest en in ons hart te bewaren.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn
liefde voor u hebt gij beantwoord met tast-
bare wederliefde, met talloze zorgen en at-
tenties. Dit maakte mij zo gelukkig. Samen
met vader blijf ik liefdevol voor u ten beste
spreken bij de Heer.

Tot weerziens hierboven.

Ghilain en Christiane SAPYN-MINCKE
en kinderen,

Gaston en Yvette MINCKE-DE ZAEYTEYT
en kinderen,

De families DE CUBBER-LOBERT
en MINCKE-DE COOMAN,

**danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.**

Drukk. Darragas F Uitg. De Vos - Zwalm
Begrafenisond. De Pauw-Moreels - Zwalm