

Geloofd zij Jezus Kristus.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA DE CUBBER

Weduwe van Mijnheer
HOVE VICTOR

Geboren te Elst op 2 oktober 1896 en godvruchtig
overleden te Brussel op 18 november 1962,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk

De duurzame overlene is na een zacht ontslapen het eeuwig leven ingegaan. «Welnu dan Heer, doe met mij wat ge wilt, maar laat mijn geest opgenomen worden in vrede want sterven in U is mij liever dan leven». Deze woorden van de H. Schrift mochten in haar mond worden gelegd. Nu is haar levensloop in rijke ouderdom zacht afgebroken. Tot haar zijn thans de woorden gesproken van de goede dienstknecht die mocht ingaan in de vreugde van de Heer; want ook zij was getrouw en over veel zal de Heer haar aanstellen.

Haar laatste levensjaren waren gevuld met de troost der ouden; zorgzame en liefdevolle kinderen en kleinkinderen die hun genegenheid ook over het graf zullen laten reiken en voor de overledene bidden.

R. I. P.



Heer en Mevrouw Marcel Hove-Botteldoorn en kinderen,
Heer en Mevrouw Julien Van den Hove-Hove en kind,
Heer en Mevrouw Germain Hove-Librecht en kinderen,
Heer en Mevrouw Jean Neyt-Hove en kinderen,
De Families De Cubber, Hove, Fouquet en Van der Linden,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst