

Hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal ik wonen, bij God, voor altijd !



Wij geloven in het eeuwig leven

van Mevrouw

Maria DE CUBBER

weduwe van de Heer

Cesar DE CUBBER,

geboren te Oprakel op 27 mei 1899 en er
kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek
op 12 augustus 1976,

bediend met de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart
en van de Bond van de Gepensioneerden.

Rond de Hemelvaart van Maria, is de dag
gekomen dat zij ons moest verlaten, te vroeg
is het, wij weten het moeder, altijd te
vroeg. Wij zullen ons eenzaam voelen, mis-
schien moedig en gelaten, maar van uw goed-
heid, moeder, nog niet vol genoeg.

(P. De Rijck)

In de ogen van God was haar taak vol-
bracht, haar werk voleind. Hier eindigt het
leven van een goede, vrome en kristelijke
moeder; het leven van een vrouw die door
een diep en ongekunsteld geloof, zorgend
leefde voor haar huisgenoten, haar doorbrave
man en kinderen. Hard soms was de dagtaak
op het bedrijf, maar de naarstige handen

bleven toegewijd aan het werk. Wie haar
gekend heeft kan getuigen van haar edel
hart, van haar mild begripen, van haar kris-
telijk leven en haar dienstbaarheid. Zulke
moeders leven voort door hun werk, hun ge-
bed en hun goedheid.

God onze Vader, laat haar die goed was
voor ons allen en ons allen een aangename
thuis bezorgde, nu thuiskomen bij U op haar
naam- en feestdag en nu voor eeuwig weer
samenzijn met haar echtgenoot die haar een
paar jaar tevoren moest verlaten. Blijven wij
met onze ouders verbonden door het gebed
en het trouw navolgen van hun voorbeeld.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, gij
zijt de kommer maar ook de vreugde van
mijn leven geweest. Hoe moet ik U danken
voor alles. God zegene en beware U allen.

Familieleden en vrienden, dank voor uw
medeleven en uw gebeden. Tot weerziens
allen bij de Heer.

Namis : zondag 12 september om 10 uur.

De families DE CUBBER, FAINGNAERT,
DE CUBBER, GHIJS,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Oprakel