



VROOM AANDENKEN AAN:

MEVROUW

Maria DE CUBBER

weduwe van de Heer Pieter **SMEETS**

geboren te Parike op 18 november 1900
en godvruchtig overleden te Ronse
op 13 maart 1994,
voorzien van de HH.Sakramenten der
zieken.

De families:

DE CUBBER, VERSTICHELEN,
SMEETS, RITZEN,

danken U voor de blijken van medeleven
en gebed.

Namis: op zaterdag 7 mei 1994 om 19 uur.

Hoewel ouderdom en ziekte haar hadden afgetakeld was zij toch een mens gebleven om van te houden. Geen grote dingen heeft zij gedaan in deze wereld, maar haar dagelijkse plicht en dat is een taak die niet te onderschatten is. In alle eenvoud en met een goed hart heeft ze getracht de opdracht te vervullen die de Heer haar gegeven had. Zo was haar leven schoon en getuigde van diep geloof dat haar daden bezielde. Gelouderd door het lijden is zij van ons heengegaan.

Spijts het verdriet om haar sterven zijn wij de Heer toch dankbaar dat Hij ons begiftigde met een zo goede moeder. Wij zullen voor haar blijven bidden.

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A.RAOUL,9660 BRAKEL