

Als mijn lichaam dan zal sterven,  
Doe mijn ziel de glorie erven  
Van het Hemels Paradijs. (Stabat Mater).

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

Mevrouw

**MARIA DE CUBBER**

Weduwe van de Heer

**GUSTAAF VAN HUFFEL**

geboren te Zegelsem, de 11 november 1882, en naar het eeuwig leven overgegaan, de 4 december 1967, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen « in het stervensuur ».

Aan dit vijfentachtigjarige leven kwam nu ook een einde. Elke dag ervaren wij dat het leven op deze aarde zo spoedig voorbij gaat en zelfs verdwijnt in vergetelheid. Alleen zij voor wie gebeden wordt, worden niet vergeten.

Hoe ledig zal nu het huisje zijn waar moeder woonde en waar wij haar bij ons bezoek telkens aantroffen gezeten naast de leuvense stoof, vanwaar zij door het venster staarde en de wisseling van de jaargetijden of de grilligheid van het weder gadesloeg of haar paternoster zat te bidden.

Een schat boven alle schatten, zegt de H. Schrift, is een goede moeder. Haar kinderen staan recht om haar lof te verkondigen. Een heel stuk mensengeschiedenis heeft zij meege maakt: een afwisseling van oorlogen, verschrikking en ontbering, van ziekten en sterften, maar ook van vreugde, rust en huiselijk geluk. Het

werk en de kommer hadden haar gelaat gerimpeld en haar hart geadeld. Een vast geloof en een sterk vertrouwen hadden haar de zekerheid gegeven dat God zijn beschermende hand over haar en haar gezin hield.

Zoals haar leven is geweest, zo was ook haar levenseinde: zacht en vredig is zij in de Heer ontslapen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb voor u gezorgd en gebeden, bidt gij nu ook voor mij.

H. Barbara, beschermheilige voor de goede dood, bid voor ons.

Mevrouw Wed. Daniël SADONES-VAN HUFFEL,  
kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Weduwe Hector BRUSSELMAN-VAN  
HUFFEL, kinderen en kleinkinderen,

De Heer Jozef VAN HUFFEL,

De Heer en Mevrouw Alfons HAESBROECK-  
VAN HUFFEL en kinderen, haar kinderen;

De families DE CUBBER-VAN HUFFEL;

DANKEN U oprecht voor de blijken  
van kristelijke deelneming in hun rouw.