

*Ik mis u waar ik henenvaar
of waar ik benenkeer,
de morgenstond
de dagen en de avonden nog meer.*

Guido Gezelle

†

Wil in uw gedachten en gebed
een vroom aandenken bewaren aan
Mevrouw

Maria, Adèle DE CUBBER

weduwe van de Heer Jozef Vanceunebroeck,

geboren te Opbrakel, op 18 april 1906
en godvruchtig overleden te Ronse,
op 4 oktober 1989, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

*Gij zijt voorbij, maar duurt
met zoveel sporen in ons hart,
in onze berinnering,
nu wij u plots, maar niet geheel
verloren.*

*Want alles wat een elk van u ontving
aan liefde en vertedering
blijft eenieder onverwoestbaar
toebehoren.*

Anton Van Wilderode

Uw aanwezigheid en medeleven was
ons een troost, maar, te weten dat
uw gebed haar en ons in dit uur
nabij is, stemt ons bijzonder dankbaar.

Michel en Josephine
Demerlier - Vanceunebroeck,
Henri en Julia
Vanceunebroeck - De Temmerman,
Katrien Demerlier,
José Vanceunebroeck.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel