

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria - Amandine De Cubber

weduwe van Mijnheer
Vitus De Waele
echtgenote van Mijnheer

Victor Van De Menschbrugge

geboren te Parike, de 23 December 1896
en zachtjes overleden te Oprakel,
de 18 September 1955.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Om martelares te zijn heeft men noch zwaard noch
vuur nodig; het is voldoende verduuldig te zijn in het
lijden en in de beproeving. (H. Greg.)

De duurbare overledene heeft maanden lang geleefd
zonder rusten in bange afwachting en in veel pijn en
toch zelden heeft ze geklaagd. Steeds hoopte ze op
herstel en stelde haar betrouwen op God; zelden vin-
den we zulke kalme gelatenheid, zulke berusting. Met
volle overgave aan Gods Wil en in volle verantwoor-
delijkheid en berusting ontving zij de HH. Sacramenten.

De eerste grote gave die een mens ontvangen kan
is een goede moeder te hebben. Zorgzaam tooit God
de goede moeder met veel deugden: goedheid, oprechte
liefde, geduld en een sterk geloof.

Zij was een oprecht christelijke vrouw en zal niet
onvoorbereid voor haar Goddelijken rechter ver-
schijnen. Haar zachte dood was de spiegel van haar
vreedzaam en christelijk leven.

Bij het verlies van haar eerste echtgenoot bleef ze
op God betrouwen en richtte ze al haar krachten op

de opvoeding van haar gezin, en ging haar kinderen
voor door het voorbeeld van haar leven als christe-
lijke vrouw en als christelijke moeder.

Mijn dierbare echtgenoot en kinderen, ik dank U
voor al uw zorgen. Mijn leven kende moeilijke ogen-
blikken maar met Gods hulp wist ik ze te gebruiken
om er berusting te vinden en ik wist het, daarin ligt
de rijkate bron van verdiensten voor eeuwig. Blijft
nu eensgezind en christelijk alsof moeder er nog was.

Gij allen, mijn familieleden en vrienden, gedenkt
mij in uw gebeden en gedurende de H. Mis.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost:

*De Familiën DE CUBBER, VERSTI-
CHELEN, DE WAELE en VAN DE
MENSCHBRUGGE danken U hiervoor.*

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.