

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

**Maria-Anna DE CUBBER**

weduwe van Mijnheer

**Oscar HUBO**

geboren te Nederbrakel,  
de 4 juni 1895 en godvruchtig overleden te Oprakel,  
de 31 juli 1956, bediend  
door de HH. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de mens, die de beproevingen verduuldig,  
en onderworpen aan Gods wil, verdraagt, want na het  
lijden zal God hem de kroon schenken, die Hij beloofd  
heeft aan dezen, die Hem beminnen. Jac. 1. 12

Zelfs voor ouden van dagen kan de dood onver-  
wachts komen aankloppen. Zo is het gegaan met de  
duurbare overledene en hoe troostend voor hen die  
achterblijven, is wel dat zij gans voorbereid de laatste  
heilige sacramenten heeft kunnen ontvangen. Zo heeft  
ze, na de vele offers waaronder spraak en gehoor, ook  
het offer van haar leven kunnen bieden aan de Heer.  
Ze was een vrome vrouw en goede huismoeder, zodat  
ze recht op een schone oude dag welke ze verdiend ge-  
noten heeft.

Duurbare kinderen en familieleden, ik dank U voor  
de goede zorgen en welgemeende genegenheid, waar-  
mede gij me steeds hebt omringd. Bijjt me verder in  
uw gebeden gedenken. Gedenkt dat het leven snel  
voorbijgaat, en dat het er vooral op aankomt, uw leven  
verdiensteijk te maken voor God en de eeuwigheid.

Mijn Jezus Barmhartigheid !

300 d. afl.

Vandendriessche, opv. P. De Vleeschauwer, Nederb.

Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN GANSEBEKE-HUBO;

Mijnheer en Mevrouw Georges HUBO-DEPREZ;

De familiën DE CUBBER en HUBO.

zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,  
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.