



De vrede van God moge het hart verblijden
van Mevrouw

Maria - Bertha DE CUBBER

echtgenote van de Heer

VICTOR WATTHE,

geboren te Zegelsem op 1 juli 1900 en
schielijk overleden te Brakel
op 12 december 1973,
« in extremis » gezalfd met de H. Olie.

Moeder was dapper en zorgzaam : hard heeft ze gewerkt samen met vader voor haar gezin. Haar lichtend voorbeeld, haar stille vroomheid, haar bescheidenheid en eenvoud zijn een kostbaar erfdeel voor haar kinderen.

Wie zo heeft geleefd, moet dan ook de dood niet vrezen. Voor moeder is de goede strijd gestreden, zij heeft haar geloof bewaard. Nu wacht haar de kroon der gerechtigheid, die God beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Mijn dierbare echtgenoot, zeker valt de scheiding U hard, want God alleen weet hoe wij van elkaar hielden en hoezeer wij elkaar meer dan ooit nodig hadden. De hoop op een gelukkig weerzien in de hemel weze voor U een troost.

Lieve kinderen en kleinkinderen, vaart wel onder Gods zegenrijke bescherming! Weest

een steun voor uw beproefde vader en grootvader en blijft mij gedenken in uw vrome gebeden.

Heer van alle leven, neem moeder vandaag bij U en laat haar delen in de heerlijkheid, die Gij beloofd hebt aan allen die U trouw zijn.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De families DE CUBBER, WATTHE,
DE BOCK, VAN WIJMEERSCH,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel