

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

†

GEDENK IN UW GEBED

de ziel van mevrouw

Maria Catharina DE CUBBER

weduwe van de heer

Isidoor ROKEGEM

geboren te St.-Martens-Lierde op 6 november 1894
en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 12 oktober
1970, gesterkt door het sacrament der zieken en
voorzien van de Pauselijke zegen in het stervensuur.

In de laatste weken van haar leven, bij een terug-
blik over het verleden zat Marie dikwijls op de
kant van het bed, veel zei ze niet, alleen dit stelde
zij vast en deelde zij mee: « Wat heb ik toch heel
wat tegengekomen in mijn leven! » En inderdaad
haar leven was een kruisweg, die zij ging gewa-
pend met het geloof in het eeuwig leven en ge-
steund en gestuwd door een onbegrensde liefde
voor de haren. Hopend op de heerlijkheid die het
loon is van hen die na Christus het kruis hebben
gedragen is zij naar God gegaan.

Mijn dierbare kinderen, ik dank u om uw gene-
genheid en toewijding, om uw steun en troost.
Blijft mij helpen door uw gebed en vooral bij de
viering van de Eucharistie.

Beste familieleden, vrienden en geburen, mag ik
van U die liefdedienst vragen voor mij ten beste te
spreken bij de rechtvaardige Rechter, dat Hij mij
genadig weze bij het oordeel en mij late ingaan in
de eeuwige vreugde bij de Vader.

Vaart allen wel, en leeft zo dat wij elkaar voor
altijd weerzien bij de Heer.

Zij ruste in vrede. Amen.

Uitg. Raf Cromphaut, St.-Martens-Lierde

De familiën DE CUBBER, DE VOS,
ROKEGEM, VAN WYMEERSCH,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.