

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Maria Clementine De Cubber

weduwe van Mijnheer

**Francies Van Hoorde**

geboren te St Maria-Lierde de 8 Januari 1871 en  
overleden te St Maria-Oudenhove, de 27 Juni 1949  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Hoe gelukkig is die duurzame overledene, allengs-  
kens en van verre het uur van scheiden te zien na-  
deren. Want zo heeft zij zich bereid om heilig te  
sterven.

O God! Watzal ik U voor die genade wederge-  
ven? Boven alle verwachting hebt Gij uw dienaar  
barmhartigheid bewezen en boven alle verdienste  
haar genade en vriendschap betoond. - Zalig de  
mens die uw naam liefheeft, o Maria! Heerlijk en  
wonderbaar is uw naam en al die hem aanroept  
zal in zijn stervensuur niet vrezén.

Bemide kinderen en kleinkinderen, uw moeder  
verlaat u; bidt voortaan met betrouwen uw vader  
die in den hemel is. Hij zal u onder zijn bescherming  
nemen. Hebt God altijd voor ogen. Bemint elkander  
en bidt voor vader en mij. Dank voor uw goede  
zorgen en blijven wij elkaar indachtig totdat gans  
ons gezin eens in den hemel wederom zal verenigd  
zijn.

Bid de 4 akten.

Druk. L. Jooris-Brewaey's V. Aelbrouckstr. 19 Sottegem



De familiën DE CUBBER VAN HOORDE, DE WOLF en O.

zeer gevoelig aan de blijken van deel-  
neming, hun betoond bij het over-  
lijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.