

*Geloofd zij Jezus Christus. Amen.*

+

Bid voor de ziel van

Mevrouw

**Maria, Julia DE CUBBER**

weduwe van de

Heer Cyriel HOEBEKE.

Geboren te Nederbrakel op 3 september 1896 en zacht in de Heer ontslapen in het Rustoord « Najaarszon » te Brakel op 7 maart 1980.

---

Het leven hier op deze wereld is een komen en gaan en alles gaat vlug voorbij. Naar het woord van de Heer, blijft alleen waarde hebben, datgene, dat we welgemeend voor de anderen hebben gedaan, en naar datgene zal onze beloning gemeten worden.

De dierbare overledene is vroom en moedig geweest als echtgenote en moeder. Zij heeft gewoon maar goed haar plicht gedaan tegenover haar gezin en tegenover God haar Meester.

Na een rustige levensavond heeft zij ons verlaten voor een betere toekomst. Nu is zij opgenomen in de vriendschap van God en in het hemels geluk.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u om uw genegenheid; beste zusters van « Najaarszon » ook u zijt bedankt voor alle goede zorgen. Gedenkt mij allen in een vroom gebed.

Moge de Heer u allen die op deze aarde nog achter blijft overvloedig zegenen.

De families DE CUBBER, HOEBEKE,  
D'HAeyer, VERSTRAETEN,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

---

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel